



**EUROPEAN SMALL ISLANDS FEDERATION**  
Föreningar från Sverige, Finland,  
Danmark, Irland, Skottland, Frankrike,  
Estland, Italien, Grekland och Åland.

## ESIN tio år Årsmöte i Danmark



*Ett försök att samla deltagarna utanför Sejerö skola under rundturen på ön.*

European Small Islands Federation, ESIN, har skapat ett samarbete mellan organisationer för de små öarnas befolkningar. Liksom i SRF har man två målsättningar. Dels att stimulera utbytet mellan olika ö-områden, men också att informera och påverka EU:s institutioner så att villkoren för öborna kan förbättras.

ESIN höll sitt tionde årsmöte, 7-8 september, på Sejerö i Danmark och kunde blicka tillbaka på en aktiv period av ökad stabilitet i organisationen. Nu är tio länder representerade och ett litet sekretariat på deltid finns också med stöd från regionen Bretagne.

### Årsmötet

På årsmötet togs beslut kring ekonomi, verksamhetsplan och styrelse. Organisationens budget ska minska något eftersom flera medlemmar har ont om pengar. Den ansträngda ekonomin i många länder drabbar även öbornas föreningar. SRF-representanter i styrelsen blev Bengt Almkvist med Kristina Mattsson som ersättare. Bengt omvaldes också till ordförande för ESIN. I verksamhetsplanen ligger tonvikten på att utveckla kontakter med parlamentet och kommissionen.

### EU Parlamentet

Styrelsen redovisade ESIN:s arbete kring artikel 174 i Lissabon-fördrag-

et. Där står att EU ska ge ökad uppmärksamhet åt ekonomisk och social utveckling i utsatta områden såsom på öarna. Detta sker genom att ESIN ingår i ett samarbete med andra intresseorganisationer som representerar sådana geografiskt utsatta områden "grupp 174".

I Parlamentet har det bildats en "intergroup" av ledamöter för dessa frågor. Tyvärr har ännu ingen svensk anmält sitt intresse. Men gruppen samlas regelbundet och har tacksamt tagit emot förslag och synpunkter. Ett resultat av detta kom i september då Parlamentet antog en resolution som föreslog en Europeisk strategi för ekonomisk och social utveckling av områden som öar, bergstrakter och glest befolkade områden.

### EU Kommissionen

Att nå EU Kommissionen är både lätt och svårt. ESIN försöker följa och påverka de nya spelregler som växer fram kring jordbruk och fiske, CAP och CFP, från och med 2014.

Under 2009 hade ESIN flera möten med ledningen för DG Regio, som ansvarar för regionalpolitiken. Ett viktigt önskemål var att det skapas en samverkan mellan de olika direktoraten som arbetar med områden som är viktiga för oss på öarna. En sådan "interservice group" behövs för

att stärka en helhetssyn på problematiken på bl.a. öarna.

Men uppförsbacken är lång. Bara att se till att EU har korrekt statistik och beskrivning av öarnas situation är svårt att påverka. Vi ser fram emot redovisningen av projektet "Euroislands" inom ESPON som förhoppningsvis ska förbättra läget.

### Verksamhetsplan för 2011

ESIN:s resurser för 2011 är inte stora. Men alla medlemmar var överens om att båda huvuduppgifterna fortfarande gäller. Både att öka kontakterna mellan öarna inom EU och att påverka EU:s institutioner.

För den första uppgiften finns det ett önskemål att försöka skapa ett gemensamt projekt kring viktiga frågor som kan intressera alla medlemmar. Kustfisket står högt på dagordningen. Här borde öarnas ställning stärkas betydligt i kampen om resurserna. Men även konkreta åtgärder kring förnyelsebar energi och goda exempel kring boendefrågor är viktiga. Ett förslag lades även om att försöka skapa kontakter med universitet som arbetar med ö-problematik.

Läs mer om ESIN på hemsidan [www.europeansmallislands.net](http://www.europeansmallislands.net)

*Bengt Almkvist*



## Resan till de danska öarna

Det började med en trevlig tågresa genom Sverige via Malmö och Öresundsbron till Kastrup. Det är ett smidigt och behagligt sätt att resa på. Man kommer så nära inpå det svenska landskapet. Byar och vattendrag susar förbi och så plötsligt glider man fram där på bron mellan Sverige och Danmark. Jag minns då den gången för länge sen när vi åkte omkring där nere på vattnet och tittade på bygget av denna bro, det känns avlägset nu. Det är faktiskt tio år sen man öppnade denna länk mellan de två länderna. Från tågfönstret har vi en god utsikt över sundet. Vi ser vindsnurror i söder och Saltholmen i norr och så är vi strax framme vid stationen Kastrup där vi ska leta på våra ö-vänner på väg till det tionde årsmötet i ESIN.

Det är ett glatt återseende för många och en del nya ansikten när vi sammanstrålar inför bussresan som ska föra oss genom Själland till Havnsö för att ta färjan till Sejerö där ESIN-mötet ska hållas.

För oss som är vana vid de gula vägfärjorna i Sverige är detta en väldigt mycket större färja och då är det ändå till en ö med endast 370 bofasta men resan går på större vatten och tar lite längre tid än många resor till öar i Sverige. Vi välkomnas redan ombord av Sejeröbor som ordnat med god mat under resan till ön. Vi får uppleva en vacker solnedgång och anländer i skymningen till Sejerö för att skjutsas till våra boende i olika stugor på ön.

### Sejerö, en ö med ö-anda

När öbor från andra länder kommer ställer tjänstvilliga Sejeröbor upp och lånar ut sina stugor. De skjutsar oss till och från möteslokalen och våra boenden under vår vistelse på Sejerö. Själv bor jag tillsammans med några andra hos Lone och hennes man. De driver ett jordbruk på ön och hon berättar om deras verksamhet och vad som växer på de böljande åkrarna när vi far med hennes bil till frukosten nästa dag.

### Årsmöte med tolkning

Mötestiden är förlagd till Sejerös Kulturhus, ett modernt byggt hus intill en affärsbyggnad med tillhörande bostad som numera är ett mycket välordnat museum. Workshops med olika teman startar dagen och sen fortsätter programmet med årsstämman där åtta av de tio medlemsländerna är närvarande. Trots att vi pratar flera olika språk fungerar det riktigt bra tack vare "skuggtolkarna" som smyger omkring och tolkar till engelska eller franska. Under de viktiga rasterna pratas det mycket och kontakter knyts.



### Guidad rundtur

En värdefull del vid alla ö-besök är den obligatoriska rundturen. Här guidas vi runt av Henry Larsen, tidigare ordförande i den danska organisationen och boende på Sejerö. I den fina kyrkan med de vackra takmålingarna berättar Henry om kyrkans historia och nutida verksamhet. Rundresan tar oss vidare till "Sejerö Plejehjem" ett äldreboende som ligger så fint med vackra vyer ut mot havet, där de gamla kan se när färjan kommer och går. Vi får besöka en dam som har ett ljust hörnrum där hon med kikarens hjälp kan se vad som händer i hamnen. På väggen sitter ett fint fotografi av henne tillsammans med maken. Och jag tänker vilken lycka det måste vara att få åldras på sin egen ö och inte behöva flytta iland till något äldreboende. Under den fortsatta färden från öns södra delar till norra udden med Sejerö fyr stannar vi till vid brandstationen där öns brandbil och ambulans finns. Här finns även en återvinningsstation. Vi tar därifrån en promenad till Sejerö skola och förskola, ett besök som jag tycker är extra intressant. Här berättar engagerade föräldrar och lärare om satsningar som gjorts de senaste åren. Smart Board har installerats på

många ö-skolor, ett modernt hjälpmedel för att kunna bedriva distansutbildning och hålla kontakt med bl.a. andra ö-skolor. Det låter spännande men jag tänker även på vilka fina ute-klassrum det finns att använda sig av på denna ö!

### Lite som Skagen

Vid öns norra udde får vi en stund att vandra utmed stranden och känna hur vinden smeker våra kinder. Det är oerhört vackert och jag hade önskat att vi i bästa "outdoor-anda" hade kunnat förlägga resten av mötestiden här. Men även om jag är utomhuspedagog måste jag inse att viss verksamhet fungerar kanske bättre inomhus.

Väl tillbaka i Kulturhuset fortsätter ESIN-mötet med nya workshops och programmet avslutas först under förmiddagen den tredje dagen, strax innan det är dags att lämna denna vackra ö med alla trevliga öbor. Då har vi även hunnit med att få avnjuta danska middagar med olika kulturella inslag av musik, sång och dans.

### Möten att minnas

Det är alltid ett fullmatat program på sådana här möten. Föredrag, seminarier och studiebesök är intressanta och lärorika. Men tiden utanför själva programmet är också värdefull tid. Att få möta olika kulturer och få träffa öbor från andra små öar berikar och stärker oss alla öbor i vår strävan att skapa ett uthålligt ö-samhälle var vi än bor.

*Eva Widlund*

*Under rundresan på ön besökte vi bl.a. kyrkan, äldreboendet, återvinningsstationen, skolan och norra udden med den vackra fyren från 1852. Under kvällens middag fick vi inte bara en uppvisning av dansk folkdans utan även lära oss några danser, inte så lätt men mycket roligt.*

